

PASSE AR TOUT



ro
ysos
zope
ουνίου στο
o Badminton

éjart Ballet Lausanne

αγικές χορογραφίες υπό^{την επίσημη παραγγελία της}
τη έντευχη Ravel και Χατζιδάκη

50

BEST CHEF

Ποιοι κρύβονται
πίσω από τα καλύτερα
πιάτα του κόσμου

Πράσινη τάση
**Φύτεψε την
σαλάτα σου**



60 χρόνια
Βασίλισσα
Ελισάβετ Β'
**Το απόλυτο
βρετανικό
brand name**

Street art
στην Αθήνα
**Τοίχοι που
«μιλούν»**

Πρωτότυπη δράση

«Κούρεμα» και στην τέχνη

Δώδεκα καλλιτέχνες, φωτογράφοι, ζωγράφοι και γλύπτες, δίνουν ραντεβού σε ισάριθμα κουρεία. Όχι για τον προφανή σκοπό, αλλά για να εκθέσουν τα έργα τους μέσα σ' αυτούς τους απρόσμενους, σχεδόν προκλητικούς χώρους

Από τη Μαρία Τσιλιμιδού

Tο όνειρο κάθε νέου καλλιτέχνη είναι -συνήθως- να παρουσιάσει τη δουλειά του σε μια γκαλερί ή, ακόμα καλύτερα, σ' ένα μουσείο. Η σύγχρονη τέχνη, βέβαια, δεν γνωρίζει δριά, κι έτσι δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει ενδιαφέρουσες εκθέσεις σε πάρκινγκ αυτοκινήτων, διαμερίσματα, νοσοκομεία. Το ζητούμενο είναι η ουσιαστική επαφή του κόσμου με τα έργα, κι όταν αυτή επιτυχάνεται, λίγη σημασία έχει ο τόπος. Η Μπλάνκα Αμέζκουα και ο Σωτήρης Παπανικολάου αποφάσισαν η δική τους συλλογική δράση να εκτυλιχθεί σε κουρεία, αν και αρχική ιδέα της Μπλάνκα ήταν οι παραδοσιακές ταβέρνες και τα κρεοπωλεία! Ένα εξίσου απροσδόκητο σχέδιο, που δεν το εγκαταλείπουν, απλώς το μεταθέτουν για το μέλλον.

Δώδεκα κουρεία, λοιπόν, δώδεκα σημεία της αθηναϊκής πρωτεύουσας, προσκαλούν τον θεάτη σε μια καινοτόμο, όπως πιστεύουν οι διοργανωτές, αισθητική προσπάθεια. Οι χώροι που επιλέχθηκαν βρίσκονται σε Παγκράτι, Εξάρχεια, Κολωνάκι, Ψυρρή, Κουκάκι, Αμπελοκήπους, Χολαργό και Σύνταγμα. Διαδοχικά, από τις αρχές Ιουνίου και μέχρι τέλος Ιουλίου, θα προτείνουν εκεί τον σύγχρονο καλλιτεχνικό τους λόγο οι: Βασίλης Βασίλη, Δημήτρης Θεοδόσης, Δήμος Μαρουδής, Ελεάνα Χαβιαρά, Ήρα Βλαχάκη, Κατερίνα Μπλαντηγούγκα, Κωστής Καρακατσάνος, Μανώλης Αγγελάκης a.k.a. tind, Μάριον Φίσερ,



Κωστής Καρακατσάνος



Νίκολας Μουρ



Δημήτρης Θεοδόσης



Μελίνα Μοϊσιδέλης



Περισσότερες πληροφορίες για το project στο: www.facebook.com/2Artists2BarbershopsAthens και <http://1212inathens.tumblr.com/>

Μελίνα Μοϊσιδέλης, Νίκολας Μουρ και Τζίμης Ευθυμίου. Τι κρύβεται, όμως, πίσω από την επιλογή αυτών των ασυνίθιστων χώρων; Ένας εκ των συμμετεχόντων, ο κ. Μαρουδής, εξηγεί: «Το κουρείο δεν είναι μόνο καλλωπισμός και πειθαρχία του κουρέα στο έργο του σαν επαγγελματία, καθώς σκύβει πάνω από το ανθρώπινο κεφάλι και

το σέβεται. Παραπέμπει και σε ποικίλων ειδών κοινωνικά σπουδίνοντα: κούρεμα χρέους, κούρεμα εισοδημάτων, αποψίλωση του σημερινού ανθρώπου από δικαιώματα, από όνειρα και αξιοπρέπεια, σε μια εποχή όπου η τέχνη καλείται να μιλήσει όχι μόνο με καλαισθησία, μα ασκώντας συνάρματα κοινωνική κριτική και αφυπνίζοντας συνειδήσεις».